

LITTLE ETHIOPIA

U kan er niet naast lopen: in de Zirkstraat in het historische centrum van Antwerpen, begroet "Dinkinesh", beter bekend als "Lucy" - onze allereerste voorouder, de voorbijgangers en wijst de weg naar het enige Ethiopische restaurant in Antwerpen "Little Ethiopia".

Na een ontdekkingsreis doorheen Ethiopië, is Armand Schmidt zo enthousiast over het land, het volk, de cultuur en de culinaire tradities dat hij beslist om samen met Esayase Abraham - na Brussel en Leuven - ook in Antwerpen, een Ethiopische restaurant te openen. Hiermee wilden ze ook het idee uit de weg ruimen dat Ethiopië gelijk staat met droogte en hongersnood.

In oktober 2010 opende "Little-Ethopia" zijn deuren met met een openingsceremonie in aanwezigheid van de ambassadeur van Ethiopië in België en talrijke genodigden. Sindsdien gaat het sukses in stijgende lijn en de tevredenheid van de klanten blijkt uit de talrijke



positieve commentaren in het "Gastenboek". Waaraan is dit te danken?

Esayase Abraham: "Mensen verwachten uiteraard van een restaurant dat men er "goed" " eet, en alle producten die wij opdienen zijn vers. Naast onze gecombineerde vlees- en visschotels, is er een brede keuze aan vegetarische gerechten. De meeste klanten kennen weinig of niets van de ethiopische eet- en kookgewoonten, daarom hebben wij een informatiemap samengesteld over de verschillende saucen, de manier van opdienen en hoe eten met je handen...

Niet onbelangrijk is het kader: mensen willen geen fast food bediening, maar zoeken gezellig te tafelen. Hieraan wordt tegemoet gekomen door het echt "samen eten" uit één schotel ("mossob"). Een warme sfeer straalt uit van het houten interieur en de talrijke schilderijen van Ethiopische kunstenaars aan de muren. Zeker de moeite om te proeven is het huisaperitief, een cocktail van likeuren op basis van "tej", een typisch ethiopisch honingwijn.

De activiteiten beperken zich niet tot het restaurant zelf. Armand Schmidt: " We hebben in ons cliënteel een aantal Belgen die een Ethiopisch kind hebben geadopteerd en bij zijn of haar aankomst in België graag een feestje organiseren voor familie en vrienden. Tijdens zo'n receptie zorgt "Little Ethiopia" voor echte ethiopische hapjes, "injera" rollen, en wordt getoond wat een traditionele "koffieceremonie" inhoudt.

Praktisch:

"Little-Ethopia", Zirkstraat 8, 2000 Antwerpen
Telefoon: 03/336 22 93 E-mail: info@little-ethopia.be
Open: Maandag, woensdag tot zondag van 18 tot 23 uur.
Zaterdag en zondag ook 's middags open van 12 tot 15 uur.
Dinsdag gesloten